

Σκαρίφημα του Λύσανδρου Αμιτζόγλου που απεικονίζει τα κυριότερα σημεία των Κιουπλιών κοντά στη Προύσα της Μικράς Ασίας

Ομουρίδου Φεβρωνία, κείμενο, 2001

Ο δημόσιος δρόμος που περνούσε από το χωριό μας πήγαινε στο Εσκή Σεχίρ και στην Άγκυρα. Από το Μπίλετζικ που ήταν πολύ κοντά στο χωριό μας και θυμάμαι που πηγαίναμε με τα πόδια εκεί, έπαιρνες το δρόμο για τα Κιουπλιά. Συναντούσες πρώτα τον Σιδηροδρομικό Σταθμό και μετά περνούσες το ποτάμι. Ακριβώς δίπλα και πριν το ποτάμι αριστερά ήταν το ξενοδοχείο. Μπαίνοντας στα Κιουπλιά δεξιά και αριστερά είχε σπίτια.

Ο κεντρικός δρόμος μετά από κάποια απόσταση μέσα στα Κιουπλιά έκαμνε μια ανοιχτή στροφή προς τα δεξιά και συνέχιζε. Στην αριστερή πλευρά της στροφής υπήρχε ένα Τζαμί. Προχωρούσες στο δημόσιο δρόμο και έφτανες στην αγορά. Εκεί δεξιά ήτανε το μαγαζί μας και απέναντι ήτανε το Δημαρχείο. Δίπλα από το μαγαζί μας ήτανε ένα φαρμακείο και μπροστά ενωνόντουσαν τα μαγαζιά με πεζούλια.

Συνέχιζες το δημόσιο δρόμο, συναντούσες αριστερά ένα άλλο τζαμί. Μετά το τζαμί είχε ένα δρόμο στα αριστερά του δημόσιου δρόμου, πήγαινες ευθεία σε αυτόν και λίγο πιο πάνω έστριβες αριστερά σε άλλον δρόμο που σε έβγαζε στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου. Μετά το τζαμί και λίγο πιο κάτω δεξιά είχε ένα δευτερεύων δρόμο. Στην γωνία ήταν ένας γιατρός και δίπλα του ήταν το δικό μας και συνέχιζαν τα σπίτια των συγγενών μας. Στην άλλη γωνία του δημόσιου δρόμου ήταν το σπίτι του Καρασάββα και δίπλα του το σπίτι του Ξαδέρφου του Παντελή. Τα οικόπεδα μεταξύ των συγγενών μας θυμούμαι ότι επικοινωνούσαν μεταξύ τους από την πίσω πλευρά τους με μια πορτούλα θυμούμαι ότι είχαμε έναν φούρνο και ερχόταν η θεία μου και ψήνανε ψωμιά.