

Μαχαιροπούλου Σουζάνα, συνέντευξη, 30/01/2006

Μαχαιροπούλου είναι το πατρικό μου. Χρυσοπούλου του ανδρός μου. Γεννήθηκα στη Μπακούρ Ρωσία το 1925 Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο από 'κει φύγαν οι γονείς μου και ήρθαμε κατευθείαν στο Ωραιόκαστρο.

-Οι γονείς σας;

Οι γονείς μου ήταν από την πατρίδα Αργυρούπολη στα χωριά της Μούσενας. Χατς Καλέ λεγόταν το χωριό και τα τελευταία χρόνια στο σχολείο γράφανε Ωραιόκαστρο. Χατς Καλέ θα πει ωραίο κάστρο. Εκεί γεννήθηκαν και οι δύο οι γονείς μου και με το Ρωσοτουρκικό πόλεμο το '18 μαζί με τα ρωσικά τα πλοία φύγαν οι γονείς μου από τη Ρωσία, όλο το χωριό σχεδόν και πήγανε στη Μπακούρ. Εκεί έκατσαν από το '18 μέχρι το 1925 και το 1925 ήρθαν στο Ωραιόκαστρο.

-Πώς ξεκίνησαν από κει για να έρθουν στο Ωραιόκαστρο; Δηλαδή πώς ξεκινήσανε για να φύγουν από το Μπακούρ και να έρθουν εδώ;

Εδώ στο Ωραιόκαστρο. Εδώ από την Τουρκία μερικές οικογένειες πώς ήρθαν πρόσφυγες το 1922 τους φέραν εδώ. Ήταν ο Παπαχρήστος, ήρθε πρώτη φορά, ο Σιδηρόπουλος ή ο Παπαχρήστος; Ο Σιδηρόπουλος. Εκείνοι ήρθαν πρώτη φορά και μετά ο ένας από τον άλλο, οι χωριανοί μας όλοι από το Ωραιόκαστρο της Τουρκίας όλοι εδώ είμαστε. Οι περισσότεροι. Το χωριό μας έχει περισσότερους από το χωριό μας εκείνο του Ωραιοκάστρου της Τουρκίας. Κι έτσι ήρθε πρώτα ο παππούς μου -της μάνας μου ο πατέρας- με τα δύο-τρία παιδιά του το 1924 και μετά άργησαν της μάνας μου, του πατέρα μου τα χαρτιά να γίνουν και ήρθαν το 1925 και εγκαταστάθηκαν εδώ. Βρήκανε οικισμούς, σπίτια και τους βάλανε. Τους δώσανε και από ένα βόδι για να καλλιεργήσουν, κάτι να κάνουνε. Δουλειές δεν υπήρχαν. Για 5 δραχμές πήγαιναν από δω στο Λαγκαδά κάνανε αποσυραντικά έργα, κάτι κάνανε, ήταν στρατιωτικά συρματοπλέγματα και δε ξέρω τι και πήγανε δούλευαν οι άντρες όλοι εκεί. Με 5 δραχμές μεροκάματο, με τα πόδια πήγαιναν, με τα πόδια γυρνούσαν το βράδυ εδώ. Δύσκολα χρόνια. Φτώχεια. Το χωριό. Τα χωράφια μόνο σιτάρι, τίποτα δεν είχε παραγωγή. Σιγά-σιγά ύστερα αρχίσανε με την κτηνοτροφία. Πιο καλά σταθήκανε στα πόδια τους με την κτηνοτροφία.

-Εσείς πόσα παιδιά είσατε σπίτι;

Από το Μπακού στο Ωραιόκαστρο

Στο σπίτι ναι εγώ ήρθα από κει άλλα τέσσερα, το ένα πέθανε και μείνανε τρία και εγώ τέσσερα. Εγώ, μετά είναι ο Μιλτιάδης, ο Ιωάννης που συγχωρέθηκε, η αδερφή μου η Ανθούλα που είναι παντρεμένη στο Κιλκίς.